

Lutter volkslied.

Wijze Twents volkslied.

Doar boven in Salland, daar dicht bi'j de grens,  
doar ligt een mooi dorpien, 't heet Lutt'n.  
Het is wel niet groot, maar dat hindert gien mens.  
Wij woont er heel graag, doar in Lutt'n.  
Het ligt doar al lang, 't is een eeuw of acht old.  
Toch is dit het plekkien woar wi'j echt van holt.  
't Bestiet uut veul buurt'n toch is het ien dorp.  
Het is ons zo dierbare Lutt'n. (2x)

Woar vrogger "de Voart" lag, doar red nou 't verkeer.  
De tied stond niet stil in ons Lutt'n.  
De watertoor'n kek al heel lang op ons neer,  
Bepaalt het gezichte van Lutt'n.  
De boer'n in Old Lutt'n bewarkt nog de es.  
Ze wilt er niet weg, het bevalt hun er best.  
Of ie er geboor'n bent of pas bint komm'n woon'  
Het is ons zo dierbare Lutten. (2x)

Verloot ie ons dorpien, ie komt altied weer,  
Ie kriegt vast heimwee noar Lutt'n.  
Al bin ie er lang weg, ie zegt op een keer:  
"En nou goa 'k terugge noar Lutt'n.  
't Is nargens zo gezellig, er is veul vertier.  
Dat wa'j elders zoekt, dat vin ie ok hier.  
Wi'j hoopt dat, dat bliev'n zal nog heel veule joaren,  
In ons het zo dierbare Lutt'n. (2x)